

# UITNODIGING BOEKPRESENTATIE

Op vrijdag 13 september 2019  
om 20 uur in de Martinikerk te  
Groningen.



## 80 jaar geleden!

Op 1 september 1939 valt Nazi-Duitsland Polen binnen waarna de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Op 1 september 1939 zullen zeven Nederlandse mariniers, gedetacheerd op Curaçao, met groot verlof gaan. Ze hebben toekomstplannen, allemaal. Maar vier dagen voor hun afzwaaien wordt de mobilisatie afgekondigd. De mannen zijn gedwongen onder de wapenen te blijven tot minimaal een half jaar na het einde van de oorlog. Overal ter wereld worden ze ingezet om te strijden voor onze vrijheid.

Zeer gewaardeerde genodigde,



Graag ontvangen wij u en uw partner op **vrijdag 13 september om 20 uur** in de **Martinikerk te Groningen**. Het eerste exemplaar van het boek *Overleven* geschreven door Ynskje Penning zal worden aangeboden aan **Admiraal Kramer**, de hoogste baas van de Koninklijke Marine. **Het Koperkwintet van de Marinierskapel** zal het geheel luister bijzetten.

Met vriendelijke groet,  
Ynskje Penning  
Peningboek, Haren

Zou u zich i.v.m de organisatie willen **aan- of afmelden** bij:  
auteur@ynskjepening.nl  
06 18908099 / 050 5341951



Voor meer informatie kijk op:  
[www.ynskjepening.nl/werk-in-uitvoering](http://www.ynskjepening.nl/werk-in-uitvoering)  
[www.ynskjepening.nl/category/blog](http://www.ynskjepening.nl/category/blog)

**Overleven, deel 1 – Ynskje Penning**  
/ Uitgeverij Penningboek, Haren  
Paperback, 512 pagina's met  
foto's en kaarten  
ISBN 978 90 816099 0 6; prijs € 27,50